

Hembygdsvöreningen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

jämte bokslut för året 2016

Sibbo Hembygdsvörening r.f.

grundad 1914



GRUPPARBETE. Gruppen med Fjalar Hindsberg, Ralf-Olof Backström, Monika Tillander och Britt-Mari Blomberg föreslog att växterna i blomrabatten vid Matbackastugan borde katalogiseras. FOTO: STINA JÄGERHOLM

De lokala museerna har en framtid



Sibbo Hembygdsförening räddar stockhus från 1907

På Stufas gårds marker i Gesterby by i Sibbo socken står en gammal drängstuga byggd 1907. Sibbo Hembygdsförening beslöt att rädda det gamla stockhuset, som är skyddat enligt byggnadsskyddslagen. Talkogänget i Sibbo har sen sommaren 2015 ägnat många timmar åt drängstugan och ännu är inte jobbet klart. Christer Bergström berättar här om projektet.

Vi möttes av en bedrävlig syn då vi kom till drängstugan, härefter kallad "stugan", första gången sommaren 2015. Den hade stått utan tak en längre tid, och förfallet var därefter. Mellantaket hade fallit ner och stockväggarna var delvis ruttna. Fönstren hade "blåst bort" och golven var illa medfarna. Till att börja med gällde det att få tak på stugan. Man beslöt att lägga filttak i stället för det gamla pärrtak som var täckt med taktegel. Takpannorna som var

från de gamla fönstren. Även fönsterkarmarna behövde repareras och Karl-Henrik Boxström, populärt kallad "snickarn" lade ned många timmar på arbetet. Många gånger under arbetets gång kom man att undra varför man gör något så här omöjligt och olönsamt i stället för att riva ner och bygga nytt. Eftersom stugan är skyddad och ej får rivas är enda alternativet en renovering. Vi utgår ifrån att vi gör en kulturgärning då vi inte låter stugan helt ruttna



Utgångsläget. Drängstugan var i ett bedrävligt skick år 2015.



Sibbo hembygdsförening r.f.

Verksamhetsberättelse 2016

Året som gått

Vid föreningens höstmöte, som hölls den 23 november 2015, valdes Hans Blomberg till föreningens ordförande för år 2016. Till ordinarie styrelseledamöter valdes Monika Tillander, Kamilla Widén och Sven-Gustav Åström för åren 2016 – 2017. Som ordinarie styrelsemedlemmar fortsätter Christer Bergström, Raul Nyström och Tage Olander, vilka är valda för åren 2015-2017. Till styrelsesuppleanter valdes Fjalar Hindsberg och Carita Lindqvist.

Styrelsen konstituerade sig den 4 mars 2016 och valde Raul Nyström till viceordförande, Tage Olander till sekreterare och Monika Tillander till kassör.

Till verksamhetsgranskare valdes Christian Lundström och Håkan Liljeström.

Föreningen är representerad i centralorganisationerna, Monika Tillander är suppleant i Nylands svenska hembygds- och museiförbund och Raul Nyström är styrelsemedlem i Finlands svenska hembygdsförbund.

Föreningen hade 329 medlemmar i slutet av år 2016.

MÖTEN OCH EVENEMANG

Styrelsen har hållit nio möten under år 2016.

Vår mötet hölls den 29 mars i servicehuset Elsie möteslokal. Mötet tog del av verksamhetsberättelsen för år 2015, bokslutet och verksamhetsgranskarnas berättelse och beviljade styrelsen ansvarsfrihet. Mötet föregicks av en Slocknande kolen kväll med Martin Andersson författaren till HAKKORSET PÅ VIKINGASEGLET.

Höstmötet hölls den 15 november i servicehuset Elsie mötesrum och föregicks av en Slocknande kolen kväll där Hans Blomberg och byggarbetsgruppen berättade hur renoveringen på Lill-Stufas drängstuga framskrider. I mötet deltog 20 föreningsmedlemmar.

Hembygdifesten

Hembygdifesten hölls på Sibbesgården den 5 juni. Ordförande Hans Blomberg hälsade den talrika publiken välkommen. Gunvor Brettschneider höll festtlaet med minnen från sin lyckliga barndom på Söderkulla gård. Box hornorkester spelade, Sibbo och Spjutsunds folkdansare uppträdde och Görel Jansson kåserade på bygdemål. Utställningen "Mjölkhushållning genom åren – Maitotalous vuosien varrella" öppnades i Donabackarian.

För trakteringen stod Sibbo marthakretsen Endorfinerna. Försäljare av lokala hantverk och jordbruksprodukter var på plats. Festen avslutades som brukligt unisont med Slumrande toner. Festpubliken, ca 150 personer njöt för fullt i det vackra sommarvädret.

Barnens dag på Sibbesgården

Söndagen den 3 juli ordnade Sibbo 4H en upplevelsedag på Sibbesgården med smådjursutställning, lekar, tävlingar, pysselverkstäder och ponnyritt & kärråkning. Utställningen i Donabackarian var också öppen liksom museibyggnaderna. Över hundra barn med sina föräldrar besökte Sibbesgården under dagen.

Slocknande kolen kvällar

I Hindsby ordnades en byakväll om byns historia till vilken Hans Blomberg och Odin Sjöholm var inbjudna den 24 januari. Hans Blomberg visade bilder ur hembygdsföreningens arkiv med gamla Hindsbyvyer och bilder på personer från Hindsby. Publiken kände igen många vyer och personer liksom även motiven på de gamla Hindsbybilder, som Hed-Mari Björkell samlat för tillställningen. Hindsbyborna inspirerades att fortsätta med att samla på gamla bilder och historier från sin by och att mötas på nytt.

Martin Andersson berättade om sin bok "Hakkorset på vikingaseglet" om nazismens kopplingar till Svenskfinland 1932-48 före föreningens vårmöte den 29 februari för en åhörarskara på 24 personer i mötesrummet på Elsie.

I Slocknande kolen kvällen "Söderkulla gårds historia och framtid" i Servicehuset Linda den 20 april deltog ca. 50 personer. Hans Blomberg berättade i ord och bild om gårdens uppkomst och nutid samt om planeringen för stadsdelen Sibbesborg, som även berör Söderkulla gård med omgivning. Raul Nyström kompletterade anförandet med tilläggsfotografier. Gunvor Brettschneider berättade om sin barndom på Söderkulla gård där hennes far var trädgårdsmästare. Fler personer i publiken hade minnen och fotografier från Söderkulla gård. Stig Skogberg överlät ett järnband som bundit ihop ett vattenrör av trä, som lett vatten från Molnträsk till gården med tanke på att det kunde användas i ett minnesmärke över den ungdom som drunknat i dammen i bäcken då han tävlat i att från torvmossen först komma fram till dammen.

Slocknande kolen kvällen den 15 november i servicehuset Elsie behandlade renoveringsarbetena på Lill-Stufas drängstuga och närvars av ca 20 personer.

Slocknande kolen kvällen den 18 oktober behandlade Martin Anderssons bok Gula faran och lockade 39 personer till servicehuset Elsie före föreningens höstmöte.

Kurser

Föreningen ordnade tillsammans med Hindsby allmogeförening och Digihem en skanningskurs på Byagården i Hindsby den 19 april, som lockade 23 deltagare. Från Sibbo Hembygdsförening deltog Raul Nyström, Monika Tillander, Carita Olander, Fjalar Hindsberg, Britt-Mari Blomberg och Hans Blomberg

Jullunch

Föreningen bjöd på jullunch på Box värdshus/Handelsmans Café för föreningens styrelse, byggarbetsgruppen och andra personer som aktivt deltagit i föreningens verksamhet. I jullunchen deltog: Hans Blomberg, Raul Nyström, Christer Bergström, Monika Tillander, Sven-Gustav Åström, Carita Lindqvist, Björn Bergström, Herbert Björkman, Karl-Henrik Boxström, Ralf Backström, Britt-Mari Blomberg, Carita Olander, Sten Enbom och Odin Sjöholm.

SAMARBETSGRUPPEN FÖR ÖSTRA NYLANDS MUSÉER – MUSÉET KOMMUNENS VISITKORT

Vår och höstmöten

Vid vårmötet för muséerna i östra Nyland 13 april i Lovisa representerade Fjalar Hindsberg och Hans Blomberg Sibbo hembygdsförening och vid höstmötet den 26 oktober Hans Blomberg och Raul Nyström. Vid höstmötet fick Hans Blomberg förnyat förtroende som ordförande för samarbetsgruppen år 2017.

Vårutfärden

Föreningen gjorde ingen egen sommarutflykt detta år utan deltog i av samarbetsprojektet "Museet-kommunens visitkort" ordnad vårutfärd den 21 maj. Raul Nyström och Britt-Mari och Hans Blomberg deltog i vårutflykten som gick till muséerna i Porlom, Mörskom m, Askola och Borgnäs. Lunch intogs på Prestbacka gård och kaffe bjöds på Kotojärvi gård där vi bekantade oss även med vagnsmuséet med Björn Fredriksson som värd.

DELTAGANDE I ANDRA ORGANISATIONERS MÖTEN OCH EVENEMANG

- Monika Tillander representerade föreningen i **Fastighets Ab Sibbo Ämbetshus** bolagstämmor och är ordförande för fastighetsbolagets styrelse.

- Raul Nyström är ordinarie styrelsemedlem i **Finlands Svenska Hembygdsförbund**. Vid förbundets höstmöte på Västra Nylands Folkhögskola den 18 november hade Sibbo hembygdsförening ingen representant.

Hembygdsförbundets föreningsdag i Helsingfors den 1 oktober

I föreningsdagen deltog Tage Olander, Monika Tillander och Hans Blomberg. Sebastian Gripenberg och Stefan Andersson från Svenskafolkskolans vänner föreläste om Föreningslagen och om föreningsekonomi (information för föreningarna finns på websajten: www.foreningsresursen.fi). Susanne Lagus informerade om möjligheterna att delta i digital utställning under jubileumsåret 2017. Efterlyses korta alldagliga berättelser från åren 1917-1918 gärna med tillhörande bilder. Information finns på Digistoff hemsidor. Jonas Lemberg gav goda tips för hur man upprätthåller hemsidorna i webhuset.

Styrelsens besök på Utegårds Museum

Styrelsen bekantade sig med Utegårds Museum i Box. Muséet är inrymt i en gammal ladugårds och stallbyggnad. I muséet finns många olika föremål som funnits på ett mindre lantbruk med anknytning till värdparet Ulla-Britt Granfelt och Allan Lindqvist släkt. I det vackra kapellet, som inrättats i det gamla stallet, hade vi en stämningsfull stund i skenet av ett stort antal levande ljus. Vårdarna presenterade även sin välskötta trädgård, varav en del i tiden planerats av Paul Olsson. Vi beskådade deras hem och bjöds på både smörgåstårta och fylld kaka i tältet i trädgården. Som tack för besöket och som inbjudan till samarbete gavs vårdarna föreningens nyaste publikation "Gula faran" samt hemBrygden 2013, 2014 och 2015 som en början till ett möjligt samarbete i framtiden.

Styrelsens besök på Skyttenskår

Styrelsen gjorde en utfärd 10 juni till Skyttenskår för att bekanta sig med villan, trädgården och det gamla torpet på inbjudan av arkitekt Mona Schalin, som vänt sig till hembygdsföreningen för att söka fredning för byggnaderna enligt byggnadskyddslagen. Ansökan väntar på Mona Schalins beredning

Äldre veckan

Föreningen deltog i äldre veckans välfärdsmässa i Nickby festbyggnad den 3 oktober och förevisade jordbruksmuséet den 8 oktober. Carita Olander, Sven-Gustav Åström, Raul Nyström, Monika Tillander och Hans Blomberg skötte information och försäljning vid föreningens stånd på välfärdsmässan. Många besökte ståndet med våra publikationer, delvis lockade av en bildkavalkad snurrande i TV monitorn. Karl-Henrik Boxström, Sven-Gustav Åström och Hans Blomberg guidade i Jordbruksmuséet.

Julgatans öppnande i Nickby

Föreningen deltog med ett stånd som Carita och Tage Olander satte upp i Nickby Hjärta då julgatan i Nickby öppnades den 26 november. Ståndet var välbesökt och man sålde många exemplar av hemBrygden 2016, som lämpligen kommit ut före jipptot.

UPPVAKTNINGAR

Monika Tillander och Hans Blomberg uppvaktade Vänner av Hembygden i Sydöstra Sibbo (VaHiSöS) på föreningens 110 års jubileum den 30 januari och överlämnade Odin Sjöholms kompendium: Ortnamn i Sibbo Box.

Sibbo skutskepparklubbs årsfest understöddes med 1500 € som tack för klubbens arbete med boken: Från Hagnäskajen till Yokohama.

Hans Blomberg och Monika Tillander uppvaktade Box hornorkester med 110 euro vid orkesterns 110 års jubileum på Skattåkersberg den 8 oktober.

KANSLIET

Carita Olander har i början av året anställts som kanslist och har jobbat på timbasis med postning, kopiering av byakompendierna och försäljning. Hon har också tagit emot samtal och post till föreningen och efter behov förmedlat ärendet till rätt person inom föreningen om hon inte själv sköter ärendet. Tage Olander har skött föreningens bokföring. Föreningen använder Webbhusets bokföringsprogram och Webhusets medlemsregisterprogram.

Styrelsen beslöt avsluta föreningens bankfack i Aktia. I stället skaffades ett kassaskåp, som placerades i arkivrummet. Föreningen har en mobiltelefon, som i huvudsak funnits hos kanslisten. På grund av den obefintliga nyttan av en egen mobiltelefon anslutning beslöt styrelsen uppsäga föreningens Elisa Abp 0503370050 mobilanslutning. Föreningens styrelse beslöt även uppsäga postfacket och i stället anskaffa en postlåda med namnskylt till föreningens kansli.

Carl-Petter Teckenberg har utnyttjat kansliutrymmet och föreningens utrustning då han bedrivit släktforskning.

ARKIVET

Barbro Hindsberg har under året sammanställt Borgåbladets urklippverk för de mellanår som sibbonyheterna inte limmats upp. Som tack har föreningen prenumererat tidningen Östnyland åt henne för år 2016. Styrelsen beslöt att föreningen upphör att klippa och limma upp artiklar från tidningen Östnyland från och med den 1 januari

Birgit Lindroos har i många år varit föreningens arkivarie och har förtjänstfullt lagt grunden till ordningen i arkivet. Kanslisten Carita Olander undersöker möjligheterna att ordna upp i arkivet.

Ljusplanerare Nina Sivén har lånat fotografier för att skanna till en ljusutställning i Nickby. Ordförande Hans Blomberg har kopierat vyer från Nickby i digital form åt Sibbo byggnadstradition r.f. för att användas vid Minnenas Nickby-kväll.

PUBLIKATIONER

Årsbladet hembrygden 2016

Årsbladet hemBrygden 2016 berättar om Pörtö och Söderskär, om Gabriel Mauritz Waenerberg, som gav upphov till namnet *Doctorsvägen* i Hangelby, om väderkvarnen på Sälgekulla, om föreningen Sibbo byggnadstradition rf, om Söderkulla hornkapell och Box hornkapell/hornorkester, om Olympiska spelen 1952, om utetuppen i kyrklandskapet och om den nyutkomna publikationen Gula faran. Sibbo hembygdsförening presenterar sina planer för år 2017, Finlands 100 års självständighetsår i bladet. Hans Blomberg samlade material till årsbladet och sammanställde det och Britt Mari Blomberg bidrog med layout.

Gula faran

Föreningen publicerade boken Gula faran skriven av Martin Andersson som nr XX i serien SKRIFTER UTGIVNA AV SIBBO HEMBYGDSFÖRENING R.F. Boken behandlar gästarbetare från Manchuriet som kom till Finland i augusti 1916. Till Söderkulla i Sibbo anlände drygt 800 hunghuser för skogsarbete. Boken har rönt stort medialt intresse med bl.a. ett helt uppslag i tidningen Östnyland, intervju av författaren i radio Östnyland och ett tvådelat referat på finska i tidningen Sipoon Sanomat.

Bokmässan i Helsingfors

Föreningen hade några publikationer till salu i Finlands Hembygdsförbundets stånd på Bokmässan i Helsingfors 2016 med Skeden i Sibbos historia, Gula faran och Från Hagnäskajen till Yokohama till salu.

MUSÉERNA

Uppgörande av samlingsprogram för muséerna

Sedan hösten 2015 arbetar muséerna i östra Nyland med att uppgöra samlingsprogram för varje museum. Hans Blomberg är föreningens ansvarsperson för Sibbesgårdens och Sibbo jordbruksmuseums samlingsprogramprojekt. Den 25 januari samlade Sibbo hembygdsförening ca. 20 aktiva föreningsmedlemmar för att göra en Swot-analys för Sibbesgården och Jordbruksmuséet i mötesrummet på servicehuset Elsie

Vid träffen för ansvarspersonerna i samlingsprogrammet 13 april i Lovisa diskuterades "Samlingarnas nuläge" och "Insamling". Hans Blomberg och Fjalar Hindsberg deltog från Sibbo hembygdsförening. I samlingsprogram workshop-mötet den 26 oktober i Borgå deltog Hans Blomberg och Raul Nyström. Workshop-mötet diskuterade uppgifterna 3. Samlingarnas nuläge och 4. Insamling av föremål utgående från till samarbetsgruppen inskickade texter. Mötet diskuterade sedan uppgift 5 Föremålsprocessen. Följande möte ordnas i Sibbo 8 mars 2017.

Sibbesgården

Före hembygdsfesten ordnades städtalko på Sibbesgården den 2 juni. Sibbesgården lockade ca 30 personer den 7 augusti då muséet var öppet för allmänheten med utställning och försäljningsstånd

Tjugotvå personer från Borgånejdens släkt- och bygdeforskare r.f. besökte jordbruksmuséet och Sibbesgården den 28 maj. Karl-Henrik Boxström, Raul Nyström och Hans Blomberg stod som värdar och blev bjudna på lunch på Kolifej.

Söderkulla skolas klasser 5-6 ca 30 elever besökte Sibbesgården med sina lärare i sitt projektarbete om Sibbos historia. Hans Blomberg fungerade som guide. En elev fortsatte projektarbetet genom ett besök på Sibbo Jordbruksmuseum med sin morfar.

Monika Tillander har införskaffat en gräsklippare till Sibbesgården. Intendenten Fjalar Hindsberg har hållit Sibbesgården och gårdstunet i gott skick för besökarna, varför han förtjänar ett stort tack.

Parkeringsplatsen och uppfarten till Sibbesgården

Området för parkeringsplatsen köptes år 2015. Under år 2016 har träderna fällts från området som föregående år köpts för parkeringsplatsen. Uppfartsvägen till parkeringsplatsen har grundats och försetts med makadamyta. Parkeringsplatsen är utgrävd, men fordrar utfyllnad. Vid uppfarten har byggts en låsbar bom. Direkta kostnaderna för planering, utmärkande av byggnadsplatsen, avvägning, bygglov, åtgärdstillstånd, lagfart, lantmäteriförrättning och styckning, grävning och utfyllnad och bom har under år 2016 uppgått till 8320 euro. Dessutom har använts otaliga arbetstimmar för planering, mätarbeten i terrängen, uppgörande av kartskisser, förhandlingar med museiverket, förberedande av virkesavverkning på tomten och ansökan om bygglov och åtgärdslov av kommunen. På Sibbesgården har också installerats övervakningskameror för att minska risken för att området utsätts för ofog då tillgängligheten förbättras. För åtgärder som hänför sig till parkeringsplats bygget har föreningen fått 8000 euro i understöd av Sparbanksstiftelsen i Sibbo.

Jordbruksmuséet

Under året har muséets Söderkulla rum försetts med upplysta informationsskyltar av aluminium, som i text och bild berättar om gårdens historia. Tegelbrukets taktegel har också monterats upp på ett miniatyrtak, så att besökaren får en bättre bild av hur teglen radades på taket. Ett taktegel har valts till Finlands Hembygdsförbunds projekt "Ett föremål – tusen historier" att genom ett föremål från hembygds museets kollektioner förtälja självständiga Finlands historia under jubileumsåret 2017. Jordbruksmuséets utställning har förbättrats av en arbetsgrupp bestående av Hans Blomberg, Christer Bergström, Karl-Henrik Boxström och Raul Nyström.

Före säsongöppningen ordnades städtalko på jordbruksmuséet den 6 juni och säsongen öppnades den 12 juni med stenmangling, som lockade ca 30 besökare. Friluftsgudstjänsten på kyrkbacken den 10 juli hade ca 100 deltagare varav ca 30 besökte jordbruksmuséet.

Jordbruksmuséet har besökts av flera grupper. Raul Nyström guidade fjorton personer från Immersby historiegrupp på museet den 11 maj. Tjugotvå personer från Borgånejdens släkt- och bygdeforskare r.f. besökte jordbruksmuséet och Sibbesgården den 28 maj. Karl-Henrik Boxström, Raul Nyström och Hans Blomberg stod som värdar och blev bjudna på lunch på Kolifej. Hans Blomberg guidade tjugo personer från Svenska Synskadade i Östra Nyland r.f. besökte jordbruksmuséet den 28 maj.

Sibbesborg

Ralf Backström har klippt gräset vid Sibbesborgsvägen och skött om anskaffning av grus för vägen. Lars-Åke Lönnberg bredde ut gruset gratis.

Renovering av Lill-Stufas drängstuga.

Byggarbetsgruppen Karl-Henrik Boxström, Christer Bergström, Björn Bergström, Herbert Björkman, Raul Nyström och Fjalar Hindsberg har fortsatt med renoveringen av den svårt förfallna drängstugan på Lill-Stufas. Innanmätet blåstes ut och golven har byggts delvis med nya plankor, innertaket i ena rummet har fått ny panel i gammal stil och fönsterkarmarna har renoverats och försetts med nya fönsterbågar glasade med glas av äldre tillverkning. Byggarbetsgruppen har gjort ca 1000 talkotimmar på stugan.

EKONOMIN

De många bokprojekten under tidigare år har gett föreningen en stabil ekonomisk grund att stå på. Fortfarande ger försäljningen av gamla böcker främst "Lilla Sibbohistoriken" på svenska och finska, Årsbladet hemBrygden, byakompendierna och våra nyaste skrifter "Från Hagnäs kajen till Yokohama" och "Gula faran" ett välkommet tillskott till föreningens kassa. Skogsaverkningen på parkeringsplats tomten gav en vinst på 4578,34 euro. I övrigt är vi beroende av medlemsavgifter och understöd.

Räkenskapsperiodens **överskott uppgick till 4764,53**

Föreningen har fått **donationer och understöd för 13 990 euro.**

Sibbo kommun har bidragit med 4000 euro i allmänt verksamhetsbidrag och 400 euro för utställningen och hembygdsfesten samt 990 euro för fastighetsskatten.

Sparbanksstiftelsen i Sibbo har understött byggandet av Sibbesgårdens parkeringsplats med 8000 euro för grävningsarbeten och utfyllnad samt bom för uppfartsvägen och övervakningskameror för parkeringsplatsen och Sibbesgårdens byggnader.

En icke namngiven person har donerat föreningen 500 euro för föreningens verksamhet år 2017.

Utan dessa understöd och bidrag skulle föreningen inte klara sin verksamhet.

Föreningen tackar varmt sina bidragsgivare!



HEMBYGDSPORSNING, SIBBO

Hembrygden berättar om å

Sibbo hembygdsförening har sedan 1997 gett ut ett årsblad till julen. Traditionen fortsätter också i år.

Sibbo hembygdsförening är en lyckligt lottad förening. Flera av föreningens medlemmar samlar aktivt in uppgifter om kommunen och dess historia. Därför finns det också material att ösa ur när årsbladet ska sammanställas.

Här är några exempel. **Thure Malmberg** berättar i Hembrygden om Pörtö och Sibbo. Utgångspunkten för artikeln är de uppgifter han samlat in under det pågående arbetet med en bok om Pörtö. **Odin Sjöholm** berättar i sin tur om teologie doktorn och pastorn **Gabriel Mauritz Waenerberg** (1818-1887) som gett upphov till Doktorsvägen i Hangelby. **Sten Enbom** som bor på torpet Sälgekulla i Immersby skriver den här gången om väderkvarnen på Sälgekulla.

Ett nytt inslag i Sibbo är föreningen Sipoon rakennusperinne-Sibbo byggnadstradition. Föreningens sekreterare **Susanna Parri** skriver att planerna för ombyggnaden av Stora byvägen i Nickby blev startskottet för den nya föreningen.

- Vi vill se till att kommunen inte fördärvar det Sibbo vi kommit att älska när nya bostättningsområden planläggs i den växande kommunen. Vi ser också att det är de hem-



EVENEMANG. 4H i Sibbo ska också i sommar på Sibbesgården. FOTO: SIBBO HEMBYGDSFÖRENING

370

medlemmar har Sibbo hembygdsförening.

trevliga små byarna som gör oss till det Sibbo som kommer att bära oss allra längst och skilja oss från de konkurrerande kommunerna.

Väg ända fram

Hembygdsföreningens ordförande **Hans Blomberg** blickar framåt och skriver att många utmaningar väntar 2017, också för att det självständiga Finlands 100 år ska firas. Föreningen deltar i Hembygdsförbundets projekt *Ett föremål tu-*

sen histori
taktegel fi
tegelabri

Han ar
Molnträs
kulla gård
städer m
ett av åre
te med ar
en snygga
ka omgivr
formatior

Ett an
bli klart 2
ler på me
Sibbesgå
ligt att m
ma änd
betsgrup
sig en or
av dräng

MAJ-LOU
020 756 9
maj-louise



Debatt



DEBATREDAKTÖR
Kim Isaksson, 029 0801 334
debatt@ostnyland.fi
Östnyland/Debatt,
PB 217, 00101 Helsingfors

Kulturarvet får inte förstöras





Sunnuntaina vietettiin ruotsinkielistä jumalanpalvelusta kirkonmäellä yhteistyönä Sipoon ruotsalaisen seurakunnan ja Sibbo Hembygdsföreningin välillä. Seurakunta tarjosi kirkkokahvit ja maatalousmuseo oli auki yleisölle.

LÄSARTEXT

OSTNYLAND 7.7.2016

Majsormen Snaky publikfavorit

På söndag ordnades Barnens dag på Sibbögården som åter drog en stor publik trots hotande regnmoln.

Sibbo 4H-förening hade samlat får, kaniner, hönor och ponnyer till hembygdsgården, men på nytt var det majsormen som tilldrog sig det största intresset. Barnen kunde också sysselsätta sig med att måla, göra armband av gummilänkar, tävla med käpphästar och med att försöka med säckar fyllda med hö få motparten att falla av en stock.

Trakteringen bestod av väfflor, saft och kaffe och publiken kunde också bekanta sig med sommarens utställning Mjölkhushållning genom tiderna. Det varma vädret gjorde att



POPULÄR ORM. Majsormen Snaky slingrar sig kring Olivia Krogells arm. FOTO: HANS BLOMBERG

ett ihållande sommarregn i slutet av festen inte störde så mycket.

HANS BLOMBERG

Poneja ja keppihevosiä

KOTISEUTUMUSEO
Paras kesätapahtuma on ilmainen, lähellä ja koko perhe viihtyy.

MIA TADIC
miataad@utu.fi

Oraasi lähtee kirkonmäen puolelle Lasse Lindholmille, LL-kortilla. Oraasiyhteydet ovat, mutta oikeasti Miä Tadic on vaimo.

–Vähän jännitti, mutta olen ollut kiva. Tuosta kirkosta, kirkonmäen puolelle Lasse Lindholmille kortilla. Erika Grandelinin mukaan maatalousmuseo on yksi suosituimmista Sipoon 4H-yhdistyksen järjestämistä kesätapahtumista.

Sibbögårdenin kotiseutumuseo on Sipoon maatalousmuseo, jossa on kaneja, kaneja, lampaita ja poneja. Ohjelmassa oli lisäksi jättäjäpöytä.



Miä Tadicin pöytä Pöytä-pöytä Sibbögårdenin kotiseutumuseossa. Mukana olivat myös pöytä ja jättäjäpöytä.

–Tässä on hyvä olla, silloin helppo, saattaa factory. Sibbo on hyvä kesätapahtuma joka viikotapahtumasta mukainen on hyvä tapahtuma!

–Seitsemän, tämä koko perhe viihtyy ja on jokaiselle järkevä. Sitä on hyvä olla ja olla mukana, saattaa käydä kesäaikaan mukana. Erika Korpela ja Erika Korpela.

Koti Kotiseutumuseon rakentaja perhe löysi kotiseutumuseon jatkajalohdella. Oletetaan, että tämä on lähellä kotiseutua, ei tuo välttämättä järkevä, jättäjäpöytä. Viimeksi mainittu perhe on mukana.

–Täällä on jättäjäpöytä, saattaa mukana. Erika Korpela ja Erika Korpela.

Avoinna kerran kuussa

Sibbo Hembygdsförening pitää Sibbögårdenin kotiseutumuseon auki kahden kerran kuussa, aina kauan esittämättä. Muutamat kerran kuussa. Erika Korpela ja Erika Korpela.



ARBETARE. 800 tvångsarbetsflyttade kinesiska arbetare jobbade i Sibbo för hundra år sedan. FOTO: MUSEUMET

Veckans mest lästa på webben

1. Kinesiska tvångsarbetsflyttade högg ner Sibbo storskog
2. Stoppa allting i dag
3. Just nu: Brand i Värberga
4. Taket på Lamor-huset är nästan färdigt
5. Att äka skidor ska vara roligt
6. Bikkubben frar med tretti järnkare
7. Byråkratit och besvärigt på arbetskraftsbyrån
8. Älgflugorna är många men svåra att fånga
9. Tva äroverkan bort då lokalservice ordnar om
10. Missnöje över ambulanstransporter

Kiinalainen s... mullisti sipo...

HISTORIA Martin Andersson kirjoitti Kirjan paikallishistorian värikäimän kaikkien lukutavasta hankkeesta. Sipoon Sanomat julkaisee kirjasta suomenkielisen tiivistelmän.

CIETA LAANILA-REINOLINEN
cieta@utu.fi

Tämä kirja on erittäin mielenkiintoinen. Se kertoo 7000 miehen laivastosta, joka menetti elämänsä Sibboon.

Tämä kirja on erittäin mielenkiintoinen. Se kertoo 7000 miehen laivastosta, joka menetti elämänsä Sibboon.

Maailman on erittäin mielenkiintoinen. Se kertoo 7000 miehen laivastosta, joka menetti elämänsä Sibboon.

Maailman on erittäin mielenkiintoinen. Se kertoo 7000 miehen laivastosta, joka menetti elämänsä Sibboon.



Martin Andersson

INSPIRTER UTGIVNA AV SIBBO HEMBYGDSFÖRENINGEN, S.I.P.